

Drents Friese Woud Wandelvierdaagse Diever Van 24 05 T/M 27/05/2012

Donderdag 24 Mei

Ook dit jaar nemen we deel aan de vierdaagse in Diever voor het 5 de jaar op rij ,donderdagmorgen vroeg uit bed want wij hebben nog een autorit van 300 km voor de boeg

Om 4.15 vertrekken we uit Zele voor de files voor te zijn en gelukkig want er zijn werkzaamheden tussen Utrecht en Zwolle en het wordt behoorlijk druk ,tegen 7.15 zijn we in Diever

In het Dingspilhuus om onze startkaart en de betaling te regelen en een blij weerzien met de voorzitter Jan –Winters en zijn vrouwtje Janny

We zijn afgesproken met mijn zuster Marleen en Schoonbroer Georges die zijn al van zondag in Diever (ja die gepensioneerd hebben veel vrije tijd he)

Volgens de weerberichten zullen we geluk hebben met het weer ze voorspellen alle dagen 25 a 28 graden meer moet dat niet zijn

Vandaag voert de route ons richting Dwingeloo langs mooie Drentse boerderijen en mooie veldwegen ,na 7.2 km komen we in Dwingeloo waar er een rustpost en stempelpost is in hotel “De Brink”we hebben geluk er is nog een plaatsje vrij op het terras waar we graag gebruik van maken voor wat te eten en drinken ,net als wij willen vertrekken komen mijn burens Raoul en Greet toe die gaan vandaag voor de 20 km

We wandelen het mooie dorpje door richting het Dwingerveld door de bossen waar het lekker fris is voor te wandelen ,na 11.8 zijn we aan de mobiele post in Ansen we besluiten verder te wandelen verder door bossen en heide prachtig is dat na 17.2 komen we aan Theehuys Anserdennen ,daar hebben wij enkele jaren geleden ook een rustpost gehad het theehuis werkt volledig op zonenergie en ligt midden de bossen weer tijd voor de innerlijke mens wat te versterken lekker rustig onder de paraplu

Vanaf hier gaan we weer richting Diever ,de 40 km maakt hier nog een lus in de prachtige natuur

Tijdens de wandeling krijg ik een bericht met de tekst (waar zitten de reynaertstappers ,wij in cafe de Brink in Dwingeloo)maar geen afzender er bij ,als wij ook op het terras zitten van Hotel De Brink stuur ik een bericht weer ,en krijg ik er weer een terug het is van Hubert ,Clementine en Anny ,ja we zijn dit jaar met 9 Reynaertstappers in Diever voor de vierdaagse

Als we weer aan de aankomst komen zitten de Reynaertstappers ons op te wachten ,ze zijn vol lof over de prachtige wandeling en mooie omgeving

Na bijna 4 maand bestel ik mij een Duvel want het bier in Nederland is toch niet dat ,we spreken af met de andere Reynaertstappers dat wij normaal binnen komen tussen 15 a 16 uur

En iedere dag zitten ze op ons te wachten zodat wij wat kunnen bijpraten ,en nu naar ons huisje een beetje eten en wassen en tegen 20.30 weer in bed want morgen is er weer een wandeldag

Vrijdag 25 mei

We zijn met mijn zuster afgesproken om tussen 7.45 a 8 uur aan de start te zijn ,net als wij aankomen zijn ze daar ook met de fiets

Als we naar de plattegrond kijken van de route vandaag gaat het veel over landwegen ,een mooie training voor de vierdaagse van Nijmegen hoor ik verschillende Nederlanders zeggen

We wandelen Diever uit langs onverharde veldwegen zo naar de Drentse Hoofdvaart naar onze eerste rustpost Camping Wittelterbrug daar krijgen we een lekkere rode appel ,het is ook de camping waar mijn zuster opstaat ,net voor de camping is er een nest van een ooievaar met 2 jongen er in ,de wandelaars nemen hun tijd voor een foto te nemen

We wandelen verder richting Uffelte door de mooie natuur ,als we aan het wandelen zijn krijgen we het gezelschap van Saskia een meisje die woont in Appelsca ze vraagt of ze met ons mag meewandelen zo komen we veel te weten over hoe het leven is in Drenthe ,ze is fietsenmaker van beroep

Na een rustpost 9.9 km gaan we verder naar Havelte dat is een brinkdorp gelegen tussen de natuurgebieden Ooster en Westerzand en Havelterberg met zo een 3000 inwoners is het een gezellig en levend dorpje ,bij "eetcafe "Knooppunt is er weer een rustpost 16.6 km is er dan al afgelegd buiten op het terras en onder een parasol is goed om zitten de rust en prachtige boerderijen in het dorp geven ons het gevoel dat het goed is in Drenthe

Weer verder met vandaag een afwisselend landschap van landerijen en bossen en de Drentse Hoofdvaart weer richting Diever ,wat ons gisteren en vandaag opviel dat er in en om Diever veel huizen en boerderijen te koop zijn ,gisteren gevraagd aan Maarten de eigenaar van ons huisje die vertelde dat er voor het ogenblik zo een 400 huizen te koop zijn ,de reden is dat er in en rond Diever weinig werkgelegenheid is ,en de jeugd naar Groningen of Amsterdam gaat studeren en liever een levend stad hebben dan het rustige Diever, ook is het inwonersaantal gezakt met 170 wat toch niet weinig is

Weer aangekomen drinken we nog iets met de andere Reynaertstappers maar vandaag geen Raoul of Greet te zien ,na een berichtje komen we te weten dat Raoul donderdagnacht op vrijdag ziek is geworden ,we wensen hem het allerbeste toe

Nu naar ons huisje voor ons op te frissen en dan weer naar camping Wittelterbrug waar we uitgenodigd zijn door mijn zuster voor een lekkere Barbecue

En onze 2 de mooie dag zit er ook weer op

Zaterdag 26 mei dag 3 van de vierdaagse van Diever

De route voert ons dit maal richting Wapse en Wapserveen

We wandelen door het dorp Diever zo naar de bossen van het Drentse Woud ,zo dus veel onverharde wegen langs kleine smalle bospaadjes en soms voorbij grote struiken rhododendrons die nu mooi in bloei staan zo komen we midden in de bossen aan de mobiele rustpost Onderduikershol .dat is een plek waar vroeger de verzetstrijders verscholen zaten en waar ze hun verzet tegen de Duitsers organiseerden ,jammer genoeg zijn ze opgepakt en weggevoerd en nooit meer levend weergezien ,die zinloze oorlog toch ,het onderduikershol kan je nu nog bezichtigen

Verder door slingerde bospaadjes naar rustpost de Wapser Herberg dat is daar waar mijn geuur logeert ,als ik mijn GSM neem voor een berichtje te sturen komt hij eens kijken op het terras of wij er nog niet zijn ,hij voelt zich gelukkig al iets beter maar nog niet sterk genoeg voor te wandelen hij besluit voor eens een bezoekje te brengen aan Giethoorn op zijn gemakje we wensen hem het beste toe Raoul had ook uit gekeken voor de vierdaagse te wandelen en dan net ziek worden is niet leuk

Na wat te eten en drinken gaan we verder weer door de bossen en weilanden ,tegen een weiland hangt er een bordje voor de uitwerpselen van de honden op te ruimen gevaar voor ziektes bij koeien daar had ik persoonlijk nog nooit van gehoord

We komen bij stempelpost bosbessenkwekerij 13.2 km waar je de gelegenheid hebt voor zelf bosbessen te plukken als ze rijp zijn natuurlijk ,na afstempelen gaan we weer richting Wapse

Wapse is een esdorp met ongeveer een 340 inwoners en ligt aan de rand van het nationaal park Drents-Friese –Wold dat wil zeggen volop in de natuur dat wij wandelen en regelmatig van die mooie Drentse Boerderijen tegen komen prachtig is dat ,zo wandelen we weer richting Diever we komen voorbij ons verblijfshuisje waar we van de gelegenheid gebruik maken voor een extra rustpost in te lassen ,dan langs zeer smalle paadjes tot wij in het nieuwe woongedeelte van Diever uitkomen waar ook mooie huizen staan

Aangekomen zitten onze vrienden de Reynaertstappers weer met ne grote Trapist in hun handen te wachten op ons ,voor mij een Duvelken dat hebben we verdient vandaag

Nu vlug naar ons verblijfshuisje een beetje douchen en dan op bezoek bij vrienden Emiel en Lutgarde uit Poperingen die ook de vierdaagse wandelen voor wat bij te praten

Voor ons ik en Corry was dit de mooiste wandeling van de vierdagen veel afwisseling en veel onverharde wegen

Zondag 27 mei 4 de en laatste wandeldag van de vierdaagse

Vandaag alweer de laatste wandeling en die brengt ons volledig door het Drentse-Friese – Wold wat wil zeggen dat ons weer een prachtig natuurwandeling te wachten staat !!Joepie!!

Bij het vertrek komt onze plaatselijke gids Saskia ook toe ,gisteren heeft ze niet gewandeld want ze speelt ook nog voetbal die ze gisteren gewonnen hebben met 6-1,dat kan van het Nederlands elftal niet gezegd worden gisteren verloren met 1-2 tegen Bulgarije en onze Nederlandse vrienden zien het niet goed meer zitten voor het EK

Maar nu weer wandelen door zandwegen richting rustpost Hoeve Aan De Weg ,waar het behoorlijk druk is aan de WC we komen daar ook Harrie met zijn vrouwtje tegen dat zijn Nederlandse Vrienden uit de Provincie Brabant ,zijn vrouwtje zegt we gaan wel verder ik vind wel een boom tijdens de wandeling voor mijn plasje te doen ,Harrie kijkt eens naar mij en zegt dat zal toch ne dikke boom moeten zijn en ik kijk eens naar zijn vrouw en gelijk heeft hij ,nu gaan we verder richting appelscha dat is de woonplaats van onze gids ,altijd maar door de bossen en heide we komen weer een prachtig vennetje tegen waar de kikkers een concert geven met hun gekwaak ,weer een mobiele rustpost Ganzenpoel waar we gebruik maken voor te eten en te drinken en wat bij te praten met de Nederlandse wandelvrienden

Vandaar uit verder de provincie Friesland binnen dat zien we aan de provinciepaal die midden in de bossen staat ,en het blijft mooi we komen weer van die Schotse runderen Hooglanders&Galloway tegen op onze wandeling met hun ruig behaarde vacht ,die vacht bestaat uit twee lagen in de zomer alleen niet zo een dikke onderlaag een volwassen stier kan tot 800 kg en een koe (vrouwtje) tot 500 kg wegen gelukkig trapt er geen op mijn tenen ,het verschil tussen die twee is eenvoudig bij een stier krullen de hoorns naar beneden en bij een koe staan ze overeind weer iets wat we geleerd hebben

Na onze rustpost Boscamping “Appelsha” keren we weer richting Diever er komt geen eind aan de prachtige bospaadjes als we Diever binnen wandelen komen er al veel wandelaars met een roos in hun handen die mag je in ontvangst nemen bij de aankomst ,als wij aan het Dingspilhuus aankomen staat er een Dweilband (orkest)te spelen ,er is veel sfeer bij de wandelaars vooral met het prachtig weer

We drinken nog een frisdrank en nemen afscheid van mensen van de organiatie en danken hun voor de prachtige wandelingen 4 dagen lang ,het is bij ons de 5 de maal op rij dat wij naar Diever komen en elk jaar verbazen ze ons met andere omlopen ,de mooie natuur en de gezelligheid onder de wandelaars maken het voor mij de mooiste vierdaagse ,ons huisje is al geboekt voor volgend jaar de datums zijn van donderdag 23 mei tot zondag 26 mei 2013

Meer inlichtingen kan je krijgen bij mij ,de foto's zijn te bekijken op mijn picasa adres <http://picasaweb.google.be/marclauwaert1>

marc ,Corry,Marleen,Georges,Hubert,Clementine,Anny Raoul en Greet